



“Afscheid nemen is
met dankbare handen meedragen
al wat waarde heeft
om niet te vergeten...”

Dankbaar voor alles wat zij voor ons betekende
en gedaan heeft, melden wij u met grote droefheid
dat zij in de Eeuwige Vreugde is opgenomen



Mevrouw
Lisette Meesters

echtgenote van wijlen de heer
Wim Swennen

Geboren te Eigenbilzen op 3 november 1925
en in familiekring van ons heengegaan in het
AZ Vesalius te Tongeren op 1 mei 2018,
gesterkt door het sacrament van de zieken.

De uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben in de parochiekerk St.-Ursula te Eigenbilzen
op dinsdag 8 mei 2018 om 10.30 uur.

Samenkomst met gelegenheid tot condoleren:
vanaf 10 uur in de St.-Ursulakerk.

We leggen haar te rusten in de grafkelder op de begraafplaats
te Eigenbilzen.

Gebed voor Lisette: maandag om 19 uur in bovenvermelde kerk.

Gelegenheid tot afscheid nemen in het bijzijn van de familie:
maandag na de gebedswake in Uitvaartcentrum Mathei,
Kloosterstraat 46 - 48, 3740 Bilzen.

Dankbaar om haar leven, zijn bedroefd om haar heengaan:

Jos en Elly Swennen - Lenaerts

Michaël en Isabelle Das - Swennen

Elise, Florian en Pepijn

Kim en Hanne Swennen - Paulissen

Luc en Marijke Swennen - Comhair

Bram en Liesbeth Lenaerts - Swennen

Geike en Jens

Joris en Esther Daenen - Swennen

Tijs en Rob

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Haar schoonzussen, nichten en neven.

De families Meesters - Steegen en Swennen - Lathouwers.

Met dank aan:

Dr. Frans Blauwens, haar huisarts.

Verplegend personeel van het Wit-Gele Kruis.

Rouwadres:

Aan de fam. van wijlen Lisette Meesters

P/a Uitvaartcentrum Mathei

Kloosterstraat 46 - 48

3740 Bilzen