

*Groot is de leegte die je achterlaat.
Maar mooi zijn de herinneringen
die blijven...*



De heer **Mario Claesen**

Hij werd geboren te Bilzen op 1 augustus 1973 en is onverwacht thuis van ons heengegaan te Waltwilder op 6 maart 2019.

Dit melden u met droefheid:

Zijn zonen Ruben Claesen
 Rens Claesen

Zijn ouders Gerard en Anna Claesen - Brepoels

Zijn broers, schoonzussen, nichtjes, neefje en petekind
 Gunther Claesen en Ellen Gielen
 Lien, Lieze, Mathijs
 Koen en Marjolein Claesen - Sourbron
 Laurena, zijn petekind Leander

De mama van zijn kinderen Lysiane Parthoens

Zijn vriendin Heidi Broux en haar kinderen

Zijn ooms, tantes, neven en nichten. De families Claesen - Brepoels.

De afscheidsdienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden op dinsdag 12 maart 2019 om 10.30 uur in de Sint-Catharinakerk te Mopertingen (St.-Catarinastraat).

Samenkomst met gelegenheid tot condoleren: vanaf 9.45 uur in de Sint-Catharinakerk.

Na de crematie krijgt de asurne een plaatsje in het urnenveld van de begraafplaats te Mopertingen.

Gebed voor Mario: maandag 11 maart 2019 om 19 uur in de Sint-Catharinakerk.

Gelegenheid tot begroeting in aanwezigheid van de familie:
maandag na de gebedswake in Uitvaartcentrum Matheï.

Rouwadres: Aan de fam. van wijlen Mario Claesen
p/a Uitvaartcentrum Matheï, Kloosterstraat 48, 3740 Bilzen.

Bloemen noch kransen