

*Degenen die ik liefheb verlaat ik
om degenen die ik liefhad weer te zien...*



Mevrouw

*Madeleine
De Laeter*

echtgenote van wijlen de heer

Jos Vandecaetsbeek

Ze werd geboren te Lanaken op 15 december 1939
en is van ons heengegaan in het ZOL Campus St.-Jan
te Genk op 26 oktober 2021.

We nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen
van Madeleine

Tijdens de begroeting op vrijdag 29 oktober 2021
tussen 19 en 20 uur in Uitvaartcentrum Mathei,
Kloosterstraat 46-48, 3740 Bilzen .

Tijdens de afscheidsdienst op zaterdag 30 oktober 2021
om 10.30 uur in de O.-L.-V.-Tenhemelopnemingskerk te
Munsterbilzen, Perronstraat 1.

Samenkomst met gelegenheid tot condoleren:
vanaf 10 uur in de kapel achter de kerk.

Na de crematie krijgt haar asurne een plaatsje in het
urnenveld van de begraafplaats te Munsterbilzen.

Dit melden u met droefheid:

Haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Benny en Carine Liebens - Vandecaetsbeek

Joris

Alexander

Linda Vandecaetsbeek, Rik † De Boungne, Juan Caro

Ellen en Maique

Alina

Iris en Jordi

Zen

Benito en Petra Massei - Vandecaetsbeek

Nathalie en Francesco

Matteo

Elia

Dennis en Nikita

Haar zussen, broer, schoonzussen, schoonbroers,
nichten en neven.

De families Vandecaetsbeek - De Laeter.

Met dank aan haar huisarts dr. Blauwens en aan het
voltallige personeel van WZC Het Demerhof.

Rouwadres: Aan de familie van Madeleine De Laeter
P/a Uitvaartcentrum Mathei
Kloosterstraat 48, 3740 Bilzen.