

Degenen die ik liefheb verlaat ik
om degenen die ik liefhad te ontmoeten



De heer
Pierre Caenen

echtgenoot van wijlen
mevrouw **Elisa Nijssen**

Hij werd geboren te Veldwezelt op 19 juni 1934 en is in
familiekring van ons heengegaan in het AZ Vesalius te Tongeren
op 18 januari 2018, gesterkt door het sacrament van de zieken.

Dit melden u met droefheid:

Zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

Jean-Pierre en Wis Biesmans - Mottart
Klaartje Biesmans en David Vanderstraeten
Arven
Ann Buntinx

Winand en Wilma Merken - Caenen
Jente Merken
Sander Merken

Stephan en Ann Caenen - Vanderheyden

Zijn broer †, zus †, schoonbroers †, schoonzussen,
neven en nichten.

De families Caenen - Eymael en Nijssen - Broux.

De afscheidsliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben in de St.-Remigiuskerk te Waltwilder
op donderdag 25 januari 2018 om 10.30 uur.

Daarna leggen we hem te rusten bij Elisa op de begraafplaats
te Waltwilder.

Samenkomst met gelegenheid tot condoleren:
vanaf 10 uur in de St.-Remigiuskerk.

Gebed voor Pierre: woensdag om 19 uur in bovenvermelde kerk.

Gelegenheid tot begroeting in aanwezigheid van de familie:
woensdag na de gebedswake in Uitvaartcentrum Matheï,
Kloosterstraat 46-48, 3740 Bilzen.

Met dank aan:

Dr. Paul Geusens, zijn huisarts.
Dokters, verplegend personeel en medebewoners van
het WZC St.-Jozef te Munsterbilzen.
Dokters en verplegend personeel van het AZ Vesalius
te Tongeren.

Rouwadres:

Aan de familie van wijlen Pierre Caenen
P/a Uitvaartcentrum Matheï,
Kloosterstraat 46-48, 3740 Bilzen.