

Degenen die ik liefheb verlaat ik
om degenen die ik liefhad te ontmoeten...

de heer

Theo
Christiaens

Levenspartner van mevrouw
Carine Boelen

Lid van Kerkkoor Bilzen
en Rijkhoven.

Lid van Pro Musica Beverst



Hij werd geboren te Hasselt op 19 januari 1951
en is thuis, in familiekring van ons heengegaan
te Bilzen op 2 januari 2021.

Dit melden u met droefheid:

Zijn levenspartner
Carine Boelen

Zijn kinderen en kleinkinderen
Carlo en Inge Vanroy - Christiaens
Trish en Wout
Mauro
Tom Christiaens

Zijn trouwe viervoeter Julleke 🐾

De begroeting en de afscheidsdienst zullen, gezien de
omstandigheden, in intieme familiekring plaatsvinden
in de aula van het uitvaartcentrum.
Na de crematie krijgt de asurne een warm plaatsje thuis.

Onze dank gaat uit naar zijn huisarts dr. Dirk Nagels
en naar zijn verpleegkundigen aan huis.

Rouwadres: Aan de familie van Theo Christiaens
P/a Uitvaartcentrum Mathei, Kloosterstraat 48, 3740 Bilzen.
Online condoleren: www.uitvaartcentrum-mathei.be

DIT BERICHT GELDT ALS ENIGE KENNISGEVING