



*Zo plotseling ben je van ons heengegaan
Daar heeft niemand ooit bij stilgestaan
Wat in onze herinnering blijft is je lach
Je hield en genoot van het leven
Bedankt voor alles wat je ons hebt gegeven*

De heer **Louis Vanrusselt**

echtgenoot van mevrouw **Anny Gijsen**

Lid van Samana en van de Broederschap van Pater Valentinus

Hij werd geboren te Martenslinde op 22 januari 1924
en is aldaar thuis in familiekring van ons heengegaan
op 27 januari 2019, gesterkt door het sacrament van de zieken.

De uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben in de Sint-Martinuskerk (Martenslindestraat)
te Martenslinde op zaterdag 2 februari 2019 om 10.30 uur.

Samenkomst met gelegenheid tot condoleren:
vanaf 10 uur in de kerk.

Daarna leggen we hem te rusten op de begraafplaats
te Martenslinde.

Gebed voor Louis: vrijdag om 19 uur in bovenvermelde kerk.

Gelegenheid tot afscheid nemen in het bijzijn van de familie:
vrijdag na de gebedswake in Uitvaartcentrum Matheï.

Dit melden u met droefheid:

Zijn echtgenote

Anny Gijsen

Zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Jan en Vally Vanrusselt - Bollen

Ruben en Lize Vanrusselt - Vliegen

Nand

Jef

Gérard en Torry Mergeay - Vanrusselt

Jan en Stéphanie Bosch - Mergeay

Juliette

Felix

Kevin en Charlotte Deglin - Mergeay

Ferdy en Els Jackers - Vanrusselt

Bert en Astrid Boven - Jackers

Lucas Jackers

Zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, nichten en neven

De families Vanrusselt - Brepoels en Gijsen - Ernots

Met dank aan:

Dr. Guy Vanhees, zijn huisarts.

Mady en Pol, zijn verpleegkundigen aan huis.

Paul Staeren, zijn kinesitherapeut.

Familie, vrienden en burens die altijd voor hem klaarstonden.

Rouwadres:

Aan de fam. van wijlen Louis Vanrusselt

P/a Uitvaartcentrum Matheï

Kloosterstraat 46 - 48, 3740 Bilzen.