

“De dood dooft het licht niet; het doet de lamp uit omdat de dageraad is aangebroken.”

- Rabindranath Tagore -

Door liefdevolle zorgen omringd,
is rustig van ons heengegaan:

Josette Wijnants

Vele jaren les gegeven te Maaseik

Zus van Jean, Mart, Paul en Ria
Schoonzus van Rita en Ludo
Tante van Sara, Lise, Bart, Hanne,
 Rik, Ben en Leen



Zij werd geboren te Bilzen op 18 mei 1943
en is overleden te Bilzen, Meershoven op 27 januari 2022.

**Gevolg gevend aan de wens van Josette
zal de afscheidsdienst in beperkte familiekring plaatsvinden.**

Na de crematie vertrouwen we haar as toe aan aarde en wind
op de strooiweide van de begraafplaats te Bilzen.

Rouwadres: Aan de familie van Josette Wijnants
P/a Uitvaartcentrum Matheï, Kloosterstraat 48, 3740 Bilzen.
Online condoleren: www.uitvaartcentrum-matheï.be

DIT BERICHT GELDT ALS ENIGE KENNISGEVING