

'n beetje sterven doe je niet ineens maar af en toe 'n beetje

en alle beetjes die je stierf 't is vreemd,

maar die vergeet je het is je dikwijls zelfs ontgaan je zegt:

“ik ben wat moe” maar op 'n keer dan

ben je aan je laatste beetje toe.

- Toon Hermans -



Wim

*Groot is de leegte die je achterlaat.
Maar mooi zijn de herinneringen
die blijven...*

de heer

Wim Wetterkamp

lieve echtgenoot van mevrouw
Evertje Wetterkamp - de Groot

Wim werd geboren te Amsterdam op 14 september 1946 en is overleden op de palliatieve zorgenheid van het Jessa ziekenhuis campus Salvator te Hasselt op 28 november 2022, omringd door Evertje en Wendy.

Wij nemen samen afscheid van Wim tijdens de uitvaartdienst,
in besloten kring op maandag 5 december 2022
bij Uitvaartcentrum Mathei Bilzen, Hasseltsestraat 2.

Na de crematie krijgt de urne een mooi plaatsje thuis bij Evertje.

Wim hield van vele kleuren bloemen, maar niet van de witte.



Wim zal verder leven in de harten van:

zijn lieve echtgenote

Evertje Wetterkamp - de Groot

zijn dochter en schoonzoon

Wendy Herben - Wetterkamp en Pascal Herben

zijn dierenvrienden

Georgie, Radja, Boefje

Een woord van dank aan:

zijn huisarts Dr. Rudi Scherpenberg

het voltallige personeel van de palliatieve zorgenheid en Geriatrie 6

Correspondentieadres:

Aan de familie van de heer Wim Wetterkamp

Tweevoetjesweg 12 bus 45, 3740 Bilzen