

*Voor zover we konden
zijn we met je meegegaan.
Nu moeten we je loslaten.*



Na een moedige strijd is van ons heengegaan

de heer

Laurent Pellaers

- de meester -

echtgenoot van mevrouw Armande Loix

Gewezen directeur van de basisschool "De Breg" te Eigenbilzen

Gewezen kernlid van Samana te Eigenbilzen

Gewezen lector Sint-Ursula kerk te Eigenbilzen

° Hoeselt, 15 januari 1944

† Tongeren, 22 september 2023

Wij nemen afscheid van Laurent tijdens:

de begroeting op vrijdag 29 september 2023 tussen 19 en 20 uur
in Uitvaartcentrum Mathei Bilzen, Hasseltsestraat 2.

de uitvaartdienst op zaterdag 30 september 2023 om 10.30 uur
in de parochiekerk Sint-Ursula te Eigenbilzen.
We komen samen in de kerk vanaf 10 uur.

Na de crematie krijgt de urne een plaatsje in het urnenveld
van de begraafplaats te Eigenbilzen.



Laurent leeft verder in de herinnering van:

zijn echtgenote

Armande Loix

zijn kinderen en kleinkinderen

Dirk Pellaers en Ilse Coenen, kinderen en kleinkinderen

Koen en Marleen Pellaers - Noelmans, kinderen

Bart en Anneke Pellaers - Rombouts, kinderen

Delen mee in dit verlies:

zijn broers, zussen, schoonbroers en schoonzussen

zijn nichten en neven

De families Pellaers - Verjans en Loix - Stulens

Een woord van dank aan:

zijn thuisverpleegkundigen, Prof K. Vanhove en het voltallige team
van de palliatieve eenheid De Schelp van het A.Z. Vesalius te Tongeren
en iedereen die een bezoekje bracht, telefoontje deed
of een kaartje stuurde tijdens Laurent zijn ziekte.

Correspondentieadres:

Aan de familie van de heer Laurent Pellaers
p/a Uitvaartcentrum Mathei, Hasseltsestraat 2, 3740 Bilzen

Laat dankbare herinneringen
verder leven

in momenten van verdriet

