



*Degenen die ik liefheb
verlaat ik
om degenen die ik liefhad
weer te zien...*



De heer

*Guido
Vaes*

Hij werd geboren te Zonhoven op 26 augustus 1947 en is in familiekring van ons heengegaan in Covida te Lafelt op 29 januari 2024, gesterkt door het sacrament van de zieken.

Guido zal verder leven in de harten van:

Zijn broers, zus, schoonbroer, schoonzus, neven en nichten

Ludo en Godelieve Schruers - Vaes

Peter en Debbie, Vincent en Laurens

Rudi en Ann Vaes - Lambrechts

Yves en Jolien, Laurens

Yvo en Nancy Vaes - Muller

Robin en Lise, Amos

Sofie

Luc en Josiane Vaes - Magchiels

Niels en René

De families Vaes - Haccuria

Een warm dankwoord aan directie, personeel en medebewoners van Covida, aan het Wit-Gele Kruis en aan Dagverzorgingscentrum Annamoon.

Er is gelegenheid om Guido een laatste groet te brengen en de familie te condoleren

op donderdag 1 februari 2024 tussen 19u en 19u30 in Covida - Iers Kruisstraat 54, 3770 Riemst.

De afscheidsdienst zal in intieme kring plaatsvinden.

Daarna leggen we hem te ruste bij zijn ouders op de begraafplaats van Zonhoven-centrum.

Correspondentieadres: Aan de familie van Guido Vaes P/a Covida - Iers Kruisstraat 54, 3770 Riemst.

*Allen die geen overlijdensbericht ontvingen,
gelieve dit als zodanig te beschouwen.*

