



*Groot is de leegte die je achterlaat.
Maar mooi zijn de herinneringen
die blijven...*

de heer

Willy Vanspauwen

*Gewezen lid van schutterij St.- Gertrudis
Lid van het Heilig Paterke van Hasselt*

Op 8 juli 1940 werd Willy geboren in Hoeselt en op 24 juli 2024 overleed hij op 84-jarige leeftijd in het ziekenhuis in Tongeren. Hij werd liefdevol omringd door zijn echtgenote, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind.

Willy zal altijd een bijzondere plek hebben in de harten van:

zijn echtgenote

Maria Van Damme

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

Erwin en Anita Gielen - Vanspauwen

Wesley en Femke

Johnny Vanspauwen

Sofie en Lars, Liam

Linda Vanspauwen

zijn lieve viervoeter

Figaro 🐾

zijn zus, broers †, schoonzussen en schoonbroers

zijn nichten en neven



Op maandag 29 juli 2024 is er gelegenheid om afscheid

te nemen van Willy en de familie te condoleren.

Dit zal plaatsvinden tussen 19.00 en 20.00 uur in

Uitvaartcentrum Matheï Bilzen, gelegen aan Hasseltsestraat 2.

De afscheidsplichtigheid zal plaatsvinden in besloten kring.

Na de crematie gaan we zijn as liefdevol verspreiden over de aarde, gedragen door de wind op de begraafplaats in Hoeselt.

Onze oprechte dank gaat uit naar zijn huisarts dr. Jacobs.

Correspondentieadres:

aan de familie van de heer Willy Vanspauwen

p/a Uitvaartcentrum Matheï, Hasseltsestraat 2, 3740 Bilzen

Vanwege de moeilijkheid om iedereen persoonlijk een rouwbrief te sturen, willen we via deze weg een algemene kennisgeving doen.

